

Konijnen doden is niet zielig

Door **Marieke de Kok** - 27-7-2014, 13:01 (Update 27-7-2014, 13:01)



IJMUIDEN - Het lijkt misschien zielig om konijnen op Sluiseiland af te schieten, maar dat is het niet. Dat zeggen zowel dierenarts Din van Nieuwenhuijzen als oud-jachttopzichter Joop Doornbosch.

In het sluzengebied heerst een konijnenplaag. Om schade aan de dijk en de wegen te voorkomen zet Rijkswaterstaat een jager in. Ook buiten het jachtseizoen, anders wordt het probleem groter en groter.

„Ik vind het een goed idee”, zegt Din van Nieuwenhuijzen die dierenarts is bij het Dier Medisch Centrum Kennemerland in Velsbroek. „Het is gewoon kiezen tussen twee kwaden en dan is dit voor het dier nog het prettigste.” De diereerder doelt op de konijnenziekte myxomatose. Deze vorm van konijnenpest heerst op het eiland, is zeer besmettelijk en maakt veel slachtoffers. Bijna alle konijnen gaan eraan dood. „Maar die dood is heel ellendig”, legt Van Nieuwenhuijzen uit. De dieren worden blind en hun vacht wordt aangetast. Ze zijn een makkelijke prooi en lopen verdoemd rond. „Het is altijd hetzelfde liedje: een populatie wordt te groot en dan breekt myxomatose uit. Vaak in de zomer omdat de ziekte zich verspreid via muggen. Slechts een klein percentage overleeft het.”

Gevaarlijk

„Voor het konijn is het beter om afgeschoten te worden, dan om dood te gaan aan myxomatose. Vandaar dat ik het geen slecht idee vind om een jager in te zetten in het sluzengebied.”

Joop Doornbosch, oud-jachtopzichter, deelt die mening. „Te veel konijnen is gewoon gevaarlijk. Ze maken holen van soms wel drie of vier meter diep. Dit is heel gevaarlijk want er kunnen verzakkingen ontstaan.”

Volgens Doornbosch is het vooral zaak de populatie konijnen goed te beheren. Dus niet eenmalig de populatie uitdunnen, maar het daarna ook goed bijhouden. „Mensen vinden het misschien zielig om konijnen dood te schieten, maar die myxomatose is nog veel zieliger. Kraaien en eksters pikken de ogen uit en ze worden er hartstikke ziek van. Wij schoten ze altijd af om lijden te voorkomen.”

Dat zal de jager die nu is ingehuurd ook doen, vermoedt Doornbosch. „Die schiet als eerste de zieke konijnen af om ze uit hun lijden te verlossen. Of misschien freteert 'ie. Dat weet ik niet.” Bij freteren jaagt een fret de konijnen uit hun hol en knakt hij vervolgens de nek.